

MEI 2023

NUMMER 03

SJBabbel

SJB IN ACTIE!



**DE NIEUWBOUW
STAVAZA
EERSTE INDRUKKEN**

**UITSTAPPEN
COLLEGE**

**NIEUWS UIT DE
MIDDENSCHOOL**

INHOUD

03

De nieuwbouw
Stavaza
Eerste indrukken

06

Uitstappen college
Met de vierdes naar Gent
Met de vijfdes naar Parijs
Met de zesdes naar Berlijn
Skivakantie

11

Nieuws uit de middenschool
Indrukken van de nieuwbouw
Spreker op bezoek
Affiche voor SJB

13

Het laatste woord
Mevr. Spincemaille & dhr. Lobel
Save the date



Debbie Baert
Mieke Bothuyne



DE NIEUWBOUW STAVAZA



FEBRUARI - APRIL 2023

Afbraak

De verhuis was ongetwijfeld een van de grootste mijlpalen in het masterplan van de nieuwbouw, maar zeker nog geen eindpunt. De afbraakplannen lagen reeds op tafel toen de leerlingen en personeelsleden de unieke kans kregen om de lege gebouwen nog een laatste keer te betreden tijdens een spelletje airsoft. De bulldozers en graafmachines stonden echter al klaar en na het airsoft-evenement gingen de eerste gebouwen onverbiddelijk tegen de vlakte. De iconische sporttempel moest er als eerste aan geloven, maar werd al snel gevolgd door 'blok 100' en de oude landbouwschool. Verschillende video's hiervan kunt u herbekijken via de website van de school.



6 FEBRUARI 2023

Blijde intrede

Na vele maanden halsreikend uitkijken, was het eindelijk zover: de leerlingen en personeelsleden van de middenschool en het college Sint-Jan Berchmans verhuisden naar de nieuwbouw iets verderop in de Kasteelstraat. Deze unieke gebeurtenis ging natuurlijk niet onopgemerkt voorbij. De dag startte met een muzikale stoet van leerlingen, oud-leerlingen en ouders. Hierop volgde de officiële opening door de directie en bestuursleden. E.H. deken Laridon zorgde aansluitend voor een bezinnend moment.



2 MEI 2023

Ingebruikname sportfaciliteiten

Sinds de verhuis naar de nieuwbouw, was er tijdelijk geen sporthal meer ter beschikking. Voor de lessen L.O. pendelden de klassen daarom naar de sporthal van de gemeente Kluisbergen. Gelukkig konden de leerlingen sinds 2 mei de gloednieuwe sporthal in gebruik nemen. Ook het sportveld (minivoetbal en basket) op de speelplaats van de middenschool waren klaar voor gebruik.



MEI-JUNI

Groenaanleg speelplaats

Ook de speelplaats zal grondig onder handen genomen worden. Het doel is om hiervan een aangename en groene leefomgeving voor de leerlingen te maken.



ZOMER 2024

Ingebruikname

schoolrestaurant en basisschool

De allerlaatste fase van het masterplan wordt voorzien voor de zomer van 2024. Tegen dan zouden alle bouwwerken afgerond moeten zijn en kan ook de basisschool haar intrek nemen op de Sint-Jan Berchmanscampus.

MEI 2023

Opstart bouwwerken

schoolrestaurant en basisschool

Vanaf mei zal een nieuwe fase van het masterplan starten. Nadat alle oude gebouwen werden afgebroken, begint de opbouw van de laatste nieuwe gebouwen: het schoolrestaurant en de basisschool. Gezien de groei van het leerlingenaantal komt er bovendien een extra verdieping op het schoolrestaurant met 5 extra klaslokalen.



26 JUNI 2023

Eerste steenlegging basisschool

Na de voorbereidende grondwerken, zal op 26 juni officieel de eerste steen gelegd worden van de basisschool.



EERSTE INDRUKKEN VAN DE NIEUWBOUW

Door de leerlingen van 3MT

"Het is zeer leuk om in de nieuwe en verwarmde lokalen les te mogen volgen. De banken zijn aangepast aan het gebruik van de laptop en de projecties zijn heel duidelijk te zien op de digitale bordes. Op het 3e verdiep is er een heel mooi uitzicht. We zijn blij dat we met alle jaren in één gebouw zitten, al is het wel behoorlijk druk aan de kluisjes en trappen eens de bel gaat.'

Marie - Maité - Nina

"We vinden de nieuwbouw heel erg futuristisch en natuurlijk zeer groot. We vinden het leuk dat we binnen kunnen zitten op verschillende plaatsen. Zo hoeven we ons niet druk te maken over het weer en kunnen we genieten van de mooie uitstraling van het interieur. Het enige wat tegenvalt zijn de smalle gangen waardoor het lang duurt om naar je kluisje te gaan. Hierdoor kom je ook vaak te laat in de lessen. Ook de fietsenstalling is heel erg druk en we moeten soms lang wachten om naar huis te vertrekken. We verlangen allemaal om in de nieuwe sporthal te mogen sporten, die ziet er veelbelovend uit.'

Matteo en Emile

'Ik vind de nieuwbouw grotendeels een verbetering want in sommige lokalen in het oude gebouw regende het binnen of werkte de verwarming niet. We hadden ook een veel kleinere speelplaats en moesten eten in een deels gestutte refter. In de nieuwbouw eten we in het Forum, waar de organisatie vlotter loopt. Dit is een tijdelijke oplossing, maar het is toch al een verbetering in vergelijking met de oude gebouwen. In de nieuwbouw zijn er grotere lokalen en elk lokaal is voorzien van een digibord. Soms is er veel licht van buitenaf en dan zie je het bord niet even goed. Ook de lichtschermen en de automatische lichten blokkeren nu en dan. In de nieuwbouw hebben we twee trappen om door het gebouw te bewegen, maar iedereen neemt de blauwe trap omdat het dichters naar de speelplaats is. De camera's in de lokalen en buiten zijn een verbetering voor als er iets gebeurt, maar ze geven wel een "bekeken" gevoel. Als er op de trappen veel drukte is en je daardoor te laat in de les komt, wordt het heel snel in het LVS gezet.'

Bjarne

'Wij vinden de nieuwbouw heel modern en groot, maar bij de kluisjes en op de trappen is het wel druk. Het uitzicht vanuit de lokalen is heel mooi! De lokalen zelf zijn heel ruim, de banken en stoelen zijn heel comfortabel. Een nadeel is dat de screens soms op onverwachte momenten naar beneden komen of naar boven gaan.'

Leonie en Saskia



MET DE VIERDES NAAR GENT

DOOR ISA EN ANOUK D. UIT 4MT

Terwijl de vijfdes en zesdes in het buitenland vertoefden, mochten wij ons met de vierdes gaan uitleven in de Arteveldestad, beter gekend als Gent. De organiserende leerkrachten hadden een gevarieerde dag voor ons voorzien.

De wetenschapsklassen en de Latinisten gingen het GUM (wetenschapsmuseum) in al zijn geuren en kleuren bewonderen, terwijl de anderen de geschiedenis van het welbekende Gravensteen ontdekten. We bezochten het historische gebouw in 2 groepen. Als onze maag na het middageten weer gevuld was, konden we terug allemaal op pad.

We gingen op zoek naar allerlei verschillende plaatsen of standbeelden. Dat behoorde tot het stadsspel: we begaven ons dan ook door alle weegjes en steegjes van Gent. We kregen vragen en opdrachten van alle kanten aangereikt; van leerkrachten, bundels en zelfs van een app. Stil zaten we dus zeker niet. Daarnaast mochten we in de namiddag ook het Lam Gods bezoeken. Dat was niet zomaar een saai en doodgewoon bezoek, integendeel, alles werd met bijzondere technologie geïllustreerd. We kregen een modieuze bril op die ons meenam in een soort virtuele wereld, waarin alles geprojecteerd werd door onze bril. Met deze bril op kregen we vooral uitleg over de geschiedenis van de Sint-Baafskathedraal waar het Lam Gods staat, maar ook over de schilders, de technieken... Natuurlijk was het bezoek niet geslaagd zonder dat we het Lam Gods nog eens met onze eigen ogen konden waarnemen. Het was een spectaculaire ervaring om dit wereldberoemde schilderij in het echt te zien.

Iedereen verzamelde na het vermoeiende stadsspel opnieuw om terug richting school te vertrekken. Vlug de bus op, hier en daar wat file en dan was onze uitstap alweer ten einde.



**"DE ORGANISERENDE
LEERKRACHTEN HADDEN
EEN GEVARIEERDE DAG
VOOR ONS VOORZIEN"**

MET DE VIJFDES NAAR PARIJS

DOOR JULIEN UIT 5WEWI6A

We vertrokken met een kleine zucht van vermoeidheid, maar vooral veel opborrelend enthousiasme om 6 uur 's ochtends naar Parijs. Na een lange busrit kwamen we rond 10 u. aan in de Lichtstad. We trokken direct richting Sacré-Coeur/Montmartre. Na daar in groepjes een begeleide wandeling met een leerkracht te hebben gemaakt, waarbij de historie van Montmartre uitgebreid werd besproken, kregen we tijd om te picknicken.

In de namiddag spoorden we met de metro naar het centrum van Parijs en was het in een aangenaam lentezonnetje tijd voor een Actionbound (= uitgestippelde wandeling met opdrachten via een app op onze smartphone). We kwamen de leerkrachten op plaatsen zoals de Notre-Dame tegen en kregen hierbij een gepast woordje uitleg. Om 16.30 u. was het tijd om de kamers van het hotel te gaan bekijken en ons wat te installeren. Daarna mochten we een leuk restaurantje uitzoeken om ons avondeten te verorberen. Hierna spraken we terug af om te vertrekken naar de Eiffeltoren. Niet enkel konden we dit architecturaal symbool van de Franse hoofdstad van op een afstand bewonderen, we mochten ook naar binnen. Dit laatste duurde iets langer dan verwacht, we waren uiteindelijk allemaal wel blij dat we in ons bedje mochten kruipen.

Ook op vrijdag stond heel wat op de planning. Na het ontbijt en het opruimen van de kamer trokken we richting Louvre. In het Louvre mochten we 3 uur prachtige kunstwerken op eigen houtje bewonderen en maakten we ook een opdracht voor het vak esthetica.

Na een stevig middagmaal splitste de groep zich op en was het tijd voor ons keuzebezoek. Zo zijn wij bijvoorbeeld naar La Défense geweest. Andere leerlingen gingen naar l'Arc de Triomphe, l'Opéra Garnier... Na dit bezoek hadden we wat langer vrije tijd, voor de meesten stond dit gelijk aan wat shopping. Als laatste activiteit was er een boottocht op de Seine voorzien met de volledige groep. Hierna was het weeral tijd om richting Avelgem te gaan, waar we rond 01.00 u. moe maar voldaan aankwamen.



MET DE ZESDES NAAR BERLIJN

DOOR NINA UIT 6LAMT

Dinsdagochtend 25 april vertrokken de zesdejaars 's morgens vroeg naar Berlijn, onze allerlaatste studiereis ooit. We verbleven in het gezellige hostel 'The three little pigs'. De reis was leerrijk, maar vooral plezierig en sfeervol. De eerste dag moesten de leerlingen uit Moderne talen nog even in de schoolse sfeer blijven, ze gaven namelijk gidsbeurten in het Duits bij enkele belangrijke locaties in Berlijn. Verder bezochten we een museum waar we meer leerden over Oost-Berlijn. Ook zagen we die dag een panoramatekening die de Berlijnse muur weergaf zoals deze er uitzag tijdens de Koude Oorlog. 's Avonds zagen we de zonsondergang vanuit de glazen koepel van het Reichstagegebouw. Daar hadden we een indrukwekkend uitzicht over Berlijn.



Donderdag was minder luchtig. We bezochten de bunkers die onder Berlijn liggen, één groep kreeg een uiterst interessante uitleg over de schuilkelders die gebouwd werden tijdens de Koude Oorlog en die zouden moeten functioneren als oplossing als een radioactieve wolk richting Berlijn zou komen, de andere twee groepen leerden over bunkers gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Verder bezochten we Sachsenhausen, het concentratiekamp in de buurt van Berlijn. We werden stil door het kamp te zien. De leerkrachten gaven ons meer info over de onmenselijke toestanden waarin de slachtoffers leefden en dit liet een serieuze indruk na. Om de dag toch met een iets positievere noot te beëindigen, gingen we 's avonds naar de musical 'Romeo & Julia: Liebe ist alles'. De musical was het hoogtepunt van de reis. De Duitse dialogen waren moeilijk te volgen, maar toch heeft iedereen er stuk voor stuk van genoten. De muziek was memorabel, het verhaal werd vanuit een creatief perspectief verteld, de kostuums waren esthetisch mooi en het acteren, zingen en dansen waren van een hoog niveau. We liepen het gebouw 's avonds laat dan ook zingend buiten.



De laatste dag brak aan. In de voormiddag gingen we allemaal samen naar het Olympiastadion, een indrukwekkend stadion dat er langs de buitenkant uitzag als een Romeins amfitheater en vanbinnen als een indrukwekkend sportstadion. Een gebouw om u tegen te zeggen. In de namiddag trokken we onze sportieve schoenen aan en fietsten we door de alternatieve wijken van Berlijn. Het fietsen door de grootstad was voor sommigen een grote uitdaging, maar de zaken die we te zien kregen waren zeker een meerwaarde. Zo fietsten we langs de East Side Gallery, een deel van de Berlijnse muur die kunstwerken van vele artiesten tentoonstelt. Na even fietsen was het tijd om een ijsje op te smikkelen en wat bij te praten. Natuurlijk moesten we erna nog wat fietsen, dat was er voor sommigen te veel aan, maar deze andere kant van de stad die we te zien kregen was toch de moeite waard. 's Avonds aten we allemaal in hetzelfde restaurant en toen was het tijd om afscheid te nemen van de prachtige stad met zijn rijke geschiedenis.



SKIVAKANTIE

DOOR FIEN EN ANNA UIT 5WEWI6

Toen de paasvakantie begon, trokken zo'n 110 leerlingen, 10 leerkrachten, 8 echtgenoten en 12 kinderen richting de Italiaanse Dolomieten. Na een sfeervolle busrit kwamen de 3 bussen aan bij Hotel Reichegger waar gastvrouw Steffi ons vol enthousiasme stond op te wachten. Iedereen installeerde zich op de kamers. Zij die een balkon hadden, genoten al even van het mooie uitzicht en 's middags werd ons een lekkere pasta voorgeschoteld. Gedurende de rest van de dag mochten de leerlingen een beetje ontspannen, bekomen van de busrit en de omgeving verkennen.

De volgende dag was het de eerste skidag in Speikboden. De beginnende skiërs leerden, met vallen en opstaan, beetje bij beetje skiën terwijl de gevorderden al enkele pistes deden. 's Middags mochten we aanschuiven voor pasta, lasagne, pizza of frietjes in het restaurant boven bij de lift. Na een eerste geslaagde skidag was het 's avonds tijd voor the Battle of the sexes (welke de jongens wonnen, maar laten we dat als bijzaak beschouwen).

We hadden geluk met het mooie weer en ondanks enkele ongevallen, waren ook de andere skidagen op Speikboden geslaagd. De laatste 2 dagen konden de beginnende skiërs al een beetje hun plan trekken op de latten, dus trokken we met z'n allen richting Kronplatz. Daar beleefden we nog 2 dagen vol skiplezier en de laatste middag aten we allemaal samen in een echte Italiaanse pizzeria in openlucht.

's Avonds was het ook plezier verzekerd. Zo waren er onder andere de quiz georganiseerd door mevrouw Corne en de onvergetelijke après-ski avond in de après-skibar waar we elke dag na het skiën in Speikboden terug te vinden waren.

Ik denk dat ik in naam van alle leerlingen mag spreken als ik zeg dat het een skireis was die we niet snel zullen vergeten. Aan meneer Vanlaere en alle andere leerkrachten die mee waren, nog eens een dikke merci voor de onvergetelijke vakantie!!



NIEUWS UIT DE MIDDENSCHOOL

Indrukken van de nieuwbouw...

- ... je mag tijdens de pauzes op het eerste verdiep (Rouby)
- de klassen zijn veel moderner (Lena)
- De school is heel mooi en ik ben heel blij dat wij er van in het begin bij waren.



SPREKER OP BEZOEK

Geschreven door Sien & Lieze

De leerkrachten Taal & cultuur (Nederlands) nodigden een spreker uit die uitleg kwam geven over het Gentse dialect.

Iene die al nekier in 't rolleke ee gezeete.

Maandag 14 november kwam Roland, een echte Gentse stropendrager naar onze school om ons een lesje Gents te geven. Hij vertelde ons over het dialect met behulp van heel leuke liedjes. Zo zongen we allemaal samen het liedje " 't Vliegerke". Iedereen was heel erg enthousiast. Zijn bezoekje duurde jammer genoeg maar 1 lesuurtje... Maar we hebben ervan genoten

AFFICHE VOOR SJB

DOOR DE LEERLINGEN VAN TAAL & CULTUUR

De leerlingen van Taal & cultuur kregen als opdracht om een affiche te maken om hun school te promoten. Bekijk hieronder de resultaten van een aantal groepjes.



SCHOOLFEEST SCHOOLWARMING



HET LAATSTE WOORD

MEVR. SPINCEMAILLE & DHR. LOBEL

Naar aanleiding van het pensioen van mevrouw Eliane Spincemaille en de heer Frank Lobel vroegen we hen naar een terugblik op hun SJB-periode en een wens voor de toekomst. Lees hier wat zij voor ons schreven...

Ik kan terugblikken op een mooie tijd als leerkracht in SJB weliswaar meer dan 30 jaar in de recentelijk "verdwenen gebouwen" van het college. Ik mocht ook 3 maanden lesgeven in de gloednieuwe gebouwen. Echt wel FUTURE-PROOF: modern, stijlvol, comfortabel en gezellig! Niet te koud of te warm én geconnecteerd 😊.

Wat een voorrecht voor jullie om in zo'n stimulerende omgeving les te geven of les te volgen. Of om het in SJB-taal te zeggen: dat jullie in alle wijsheid mogen verder groeien!



Eliane Spincemaille



Ik had het voorrecht om in 1972 (als leerling) het 100-jarige en in 2022 (als leerkracht) het 150-jarige bestaan te mogen vieren.

50 jaar waarin heel veel evolueerde:

- Van een gesloten jongensschool met een priester-directeur naar een fusie tot een open gemengde school met een vrouwelijk directieteam.
- Van een school met drie richtingen, naar VSO, naar aparte middenschool tot het huidige studieaanbod waarin iedereen zijn gading kan vinden.
- Van een lerarenkorps waar elkeen met autoriteit zijn kennis doorgaf, tot een flexibele teamworkgroep die het beste van zichzelf geeft om leerlingen datgene bij te brengen waar de maatschappij om vraagt.
- Van gebouwen die toen nog als erfgoed werden beschouwd tot een supermoderne accommodatie waarin alle onderwijsvormen mogelijk worden.
- ...

Ik kon op 1/2/2023 tevreden zeggen "Het is volbracht" en de nieuwbouw ging open en de oude gebouwen plat. Symbolischer kan niet.

Ik hoop dat jullie (zowel als leerling als als leerkracht) ook kunnen meegaan met de blijvende evolutie in het onderwijs. Deze gaat nu nog sneller en wordt nog complexer. Ik heb dan ook het volle vertrouwen in de kracht van de leerkrachten en de open geest van de leerlingen.

Ik zou zeggen: ga ervoor.

Het ga jullie goed en tot gauw.

Frank Lobel

save the date

zaterdag 23 september	SJBeats in Spikkerelle
zaterdag 18 november	Quiz 't Slimste ploegske van SJB
weekend 20-21 januari	Cultuurweekend met toneelvoorstelling
zaterdag 6 mei	Schoolfeest

