

NOVEMBER
2022

NUMMER 02

SJBabbel

SJB IN ACTIE!



**HET
JUBILEUMWEEKEND &
DE GESCHIEDENIS VAN
DE SCHOOL**

**LEERKRACHTEN AAN
HET WOORD**

**ACTIVITEITEN OP
SCHOOL**

INHOUD

01

Het jubileumweekend en het verleden van SJB

11

Enkele leerkrachten aan het woord

15

Activiteiten SJB

18

Save the date

Debbie Baert
Directie middenschool



Mieke Bothuyne
Directie college





JUBILEUM WEEKEND

Het schooljaar 2022-2023 wordt een heus jubileumjaar en dat zal niet ongemerkt voorbijgaan. De oud-leerlingenbond slaat samen met leerlingen, ouders en personeel de handen in elkaar om de feestelijkheden voor te bereiden. Tijdens het weekend van 26 en 27 november staat alvast het eerste groot oud-leerlingenfeest op het programma met zowel op zaterdagmiddag als zondagvoor- en namiddag de gelegenheid om nog eens een bezoekje te brengen aan de oude, vertrouwde schoolgebouwen. Een vleugje nostalgie, de klooster- en collegesfeer nog even opsnuiven: het kan allemaal dankzij een uitgebreide evocatie met leerlingen en een tentoonstelling van allerhande interessant archiefmateriaal. De bezoeker keert terug naar de tijd van toen en neemt een duik in de periode van de landbouwschool, maakt kennis met de 'first ladies', beleeft de evolutie in het basisonderwijs, wordt geconfronteerd met markante feiten en figuren... Men zal ook al een eerste glimp kunnen opvangen van de nieuwbouw.



Medaille van uitmuntendheid
Jules Lobel, opa van leraar Frank Lobel, ontvangen in 1894.

Op zaterdagavond om 18.00 uur verwelkomen de directies en de oud-leerlingenbond iedereen in de dankviering in de decanale Sint-Martinuskerk te Avelgem. Nadien gaat het feest verder in Salons Alta Ripa met een feestelijk diner en een aansluitend dansfeest. Wie op zondag langskomt, kan over de middag terecht in het schoolrestaurant en mee aanschuiven tijdens het spaghettifestijn.

JUBILEUMWEEKEND



Enkele weken later, op zaterdag 17 december, volgt dan het échte afscheid van de oude, vertrouwde gebouwen met een uitstui-party. Dit wordt dé allerlaatste kans om in de oude gebouwen rond te lopen. Met een gezellige kerstmarkt met verschillende (eet-)standjes, een rollerdisco in de grote sporthal, een unieke blik achter de schermen van de school met een vip-rondleiding en een bruisende uitstui-party kan je voor een laatste keer de sfeer opsnuiven van het oude vertrouwde college. De kerstmarkt gaat van start om 15.00 uur, het dansfeest om 21.00 uur. Een bezoekje brengen aan de gezellige kerstmarkt en de benen strekken tijdens het dansfeest kan tot 03.00 uur.

Tijdens de kerstmarkt bieden we ook de kans om een klasreünie te organiseren: contacteer jouw klasgenoten, reserveer een lokaal voor jullie klas en nodig een favoriete leerkracht uit. De klas die (procentueel) het best vertegenwoordigd is, krijgt een primeur: een rondleiding in de nieuwbouw!

DE GESCHIEDENIS VAN ONZE SCHOOL

HET IS NU AL 150 JAAR DAT ONZE PRACHTIGE SCHOOL BESTAAT. DAAROM ZOU IK GRAAG WAT MEER WILLEN VERTELLEN OVER DE GESCHIEDENIS VAN SINT-JAN BERCHMANS OM JULLIE ZO NIEUWE INZICHTEN TE GEVEN OVER DE SCHOOL DIE VOOR ONS ALLEMAAL ZO VERTROUWD VOELT.

DOOR JULIEN EN LUIZ UIT 2AE (MODERNE TALEN)

Het prille begin: de landbouwschool

Op **1 oktober 1872** werd het Sint-Jan Berchmansinstituut officieel opgericht en ontving het leerlingen uit Avelgem en omstreken. Ons college (want over de middenschool spreken we in deze periode nog niet) heeft doorheen haar geschiedenis veel verschillende benamingen gekend, zoals het 'Pensionnat du Bienheureux Jean Berghmans', het 'Sint-Jan Berchmans Gesticht', de 'middelbare landbouwschool Avelgem' en het 'Sint-Vincentiusinstituut'.



De naam van landbouwschool zal waarschijnlijk één van de vroegste gekende benamingen zijn want in **1885**, onder impuls van bestuurder A. Deslee, werd SJB als zodanig ingericht. De school groeide en bloeide met o.a. deelnames aan veeprijskampen, demonstraties van nieuwe landbouwmachines op proefvelden, het kweken en enten van laagstammige fruitbomen en een heus internaat waar leerlingen van alle uithoeken naartoe kwamen.

DE GESCHIEDENIS VAN ONZE SCHOOL

Het college groeit tot wat het nu is

Door een uitbreiding van het lessenaanbod en een steeds groter wordend leerlingenaantal werd in **1912** een machinezaal gebouwd.



In **1925** begon men met het bouwen van een nieuw gebouw om een studiezaal en slaapzalen in onder te brengen. In hetzelfde gebouw werden voetbaden en doucheruimtes en nog eens een nieuwe machinekamer voorzien. Deze plannen konden echter nooit volledig voltooid worden door de Tweede Wereldoorlog. Grote delen van de infrastructuur werden toen helaas beschadigd, maar alles werd heropgebouwd.

Na de oorlog werd er stevig uitgebreid: onder directeur Jan Bruggeman werden een turnzaal en enkele ateliers gebouwd. Bovendien werd een nieuw terrein gekocht. Zijn opvolger, directeur Oost, liet de noordvleugel van het kasteel slopen en bouwde er een geheel nieuw complex met de huidige residentie, refter en keuken.



Rond **1975** bouwde diezelfde directeur een nieuwe vleugel die een studie- en speelzaal bevat. Onder directeur Geerardyn kwam er een grote sporthal en in 1995 werd de binnenkoer opgefrist. Zo kreeg de school zijn huidige aanzicht.



Op dit moment wordt, onder het goedkeurend oog van Mieke Bothuyne en Debbie Baert, een volledige nieuwbouw opgetrokken voor zowel college als middenschool. Het plan is om in februari 2023 hier onze intrek te nemen.

ENKELE BEKENDE OUD-LEERLINGEN

Lore Bruggeman, skateboardster.
Nam deel aan de Olympische Spelen in Tokio
2020.



Jeremie Vaneeckhout, parlements lid en
covoorzitter van Groen sinds 2022.



Stijn Streuvels,
Vlaams schrijver van
o.a. 'De Vlaschaard'.



Jos Delbeke,
klimaatexpert en professor aan de KU Leuven,
directeur-generaal voor het klimaat bij de
Europese Commissie tussen 2010 en 2018.



ENKELE BEKENDE OUD-LEERLINGEN

Prof. dr. Georges Martyn, gewoon hoogleraar
aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit Gent
en directeur van het
Instituut voor Rechtsgeschiedenis.



Valère Depoorter, Lieven Vantiegghem en Lut
Deseyn, voormalig en huidig burgemeester
van Avelgem.



Ulrich Libbrecht,
sinoloog en filosoof, gespecialiseerd in oosterse
en comparatieve filosofie.



Bart Vantiegghem
cartoonist en stand-up comedy.



SJB IN FOTO'S, VAN VROEGER TOT NU



SJB IN FOTO'S, VAN VROEGER TOT NU



INTERVIEW MET FLORENT SCHERPHEREEL

In het kader van het 150-jarig bestaan van onze school, spraken we met Florent Scherpereel, oud-leerling en zelf intussen 100 jaar jong. Met veel enthousiasme haalde hij herinneringen op aan zijn tijd in Sint-Jan Berchmans.

Geboorte en kinderjaren



Op 8 januari 1922 wordt Florent geboren. Zijn ouders zijn Victor Scherpereel, een timmerman uit Avelgem en Irma Vanoosthuysse, een huishoudster uit Bossuit. Zijn grootvader Charles Louis Scherpereel is kloefkapper en grafdelver. Florent heeft nog een oudere zus Elisabeth en een jongere zus Yvonne. Deze laatste leeft nog steeds zelfstandig in de Doornikstraat in Outrijve samen met haar man Lucien Vandergheynst.

De familie Scherpereel is een heel muzikale familie: zijn vader en grootvader spelen in de Koninklijke Harmonie van Avelgem, Yvonne is tot haar 90 jaar lid van het koor in Avelgem en ook Florent zelf is heel muzikaal.

Het gezin krijgt het zwaar te verduren wanneer vader Victor sterft in 1926. Florent is toen amper 4 jaar. Irma besluit terug te keren naar Bossuit en de kost te gaan verdienen in Roubaix om haar gezin te onderhouden.

Zijn zussen (toen vijf en twee jaar oud) worden toevertrouwd aan het weeshuis van Wielsbeke. Florent komt bij zijn grootouders terecht: veldwachter Cyriel Vanoosthuysse en Marie Mathilde Lanneau. De zorg voor alle drie de kleine kinderen zou te zwaar geweest zijn voor de al bejaarde grootmoeder.

Florent volgt zijn lager onderwijs in Bossuit. Hij woont naast de kerk en dient dus elke dag de mis. Al sinds zijn jeugd is hij diepgelovig en wil hij iets doen voor de kerk. Op zijn kamer zie je daarvan nog de sporen: zo hangt er een gigantisch kruis dat nog van bij zijn grootouders komt. Verder zien we er een icoon van Maria en leest hij nog vaak het gebed van de H. Isidoor.

De jaren in het college

Dankzij de pastoor van Bossuit kan Florent na zijn lager onderwijs naar het college, want het gezin heeft door de moeilijke thuissituatie het geld niet om Florent die kans te bieden. Hij bemiddelt bij de toenmalige directeur Joseph Delputte, die op zijn beurt zorgt voor een korting van 100 frank. Volgens Florent moet je in die tijd zo'n 600 frank betalen voor drie maanden internaat, een hele som dus voor het gezin! Florent is nog steeds heel dankbaar voor de gekregen kans. Hij zou op onze school verblijven van 1936 tot 1939, dus tot net voor de oorlog uitbarst.

HERINNERINGEN VAN FLORENT AAN HET COLLEGE

- Florent herinnert zich vooral de familiale sfeer van onze school. De internen (= leerlingen die op internaat zaten) vormden volgens Florent maar een klein groepje (een 25-tal leerlingen).
- Hij herinnert zich de uitstappen die allemaal in functie van zijn opleiding waren en altijd met de fiets gebeurden. De leraars fietsten mee.
- Van de lessen herinnert hij zich vooral het selecteren van planten en dat ze de laatste week voor het einde van het schooljaar kippen kweekten.
- Toen hij ziek was, mocht hij wat wijn drinken van de priester om aan te sterken.
- Hij leerde in het college piano spelen.
- Hij vindt het nog steeds jammer dat de linkervleugel van het kasteel verdwenen is.
- Zoals alle oud-leerlingen herinnert hij zich de onderaardse gangen.

Leven na het college

De combinatie van zijn geloof en muzikale aanleg zorgt ervoor dat Florent **in 1939** zijn kosterdiploma behaalt. Op vraag van Joseph Delputte (toen nog altijd de directeur van het college) wordt Florent koster in Bossuit.

Rond 1942 en dus midden in WOII komt er een betrekking vrij als koster in Oostnieuwkerke. De vorige koster heeft zijn functie moeten neerleggen omdat hij door de Duitsers opgeëist werd om in Duitsland te gaan werken. Oostnieuwkerke is een grotere parochie, dit betekent dus meer inkomsten uit de kerkdiensten.

Vanaf maart 1943 is Florent er vastbenoemd en krijgt hij dus ook een vast loon. Maar dan wordt Florent zelf ook opgeëist. Hij duikt daarom onder bij zijn grootouders in Bossuit. Aangezien onderduiken illegaal is, heeft Florent geen recht op rantsoeneringsbonnen. Om zijn grootouders financieel te ontlasten en toch aan de opeising van de Duitsers te ontkomen, gaat hij voor een Brusselse aannemer werken aan de Atlantikwall, een meer dan 5.000 kilometer lange verdedigingslinie die Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog laat optrekken langs de kust. Hij werkt daar in La Poterie-Cap-d'Antifer, nabij Étretat (Normandië) en dit zeker tot **mei '43**. Hij zal later ontsnappen.

Na de oorlog leert hij in Oostnieuwkerke zijn vrouw kennen en op zoek naar een nog grotere parochie als koster komt hij in Wingene terecht. Daar wordt hij koster-beiaardier. Om jullie een idee te geven: een koster mocht in die tijd niet meer dan 2 uur buiten de parochie vertoeven!

We willen Florent heel erg bedanken om tijd voor ons vrij te maken. Als afsluiter vertelde hij dat hij de sfeer van de oude gebouwen zeker zal missen.

EEN AANTAL NIEUWE LEERKRACHTEN AAN HET WOORD

DOOR AMÉLIE EN GAËLLE UIT 2AB

Mevr. Volkaerts - leerkracht Nederlands 1e graad

Wat was uw eerste indruk toen u hier aankwam?

'Ik vind het gezellig dat hier in de middenschool maar 2 jaren zitten, het eerste en het tweede jaar. Ik heb hier zelf op school gezeten dus alles is hier zeer nostalgisch. Ik voel me opnieuw leerling!'

Wat zou u nog willen doen met de leerlingen waarvan u klastitularis bent?

'Ik zou graag plezier willen maken op de fuif van het schoolfeest.'

Als u in 1 zin de sfeer op deze school zou moeten omschrijven, wat zou uw antwoord zijn?

'Een gedreven team met leuke leerlingen en leerkrachten in een gezellig kader.'



Mr. Soens - leerkracht Frans en Moderne Talen in de 1ste, 2de en 3de graad

Hoelang bent u al leerkracht?

'Dit is mijn eerste jaar in het onderwijs.'

Wat vindt u van de sfeer tussen de leerkrachten?

'Heel goed, ik werd heel warm ontvangen. Ik word goed ondersteund en dat is altijd fijn.'

Beoefent u een sport? Zo ja, welke?

'Ik probeer elke donderdagochtend te gaan zwemmen, maar dat komt er dikwijls niet van. Toch vind ik het heel fijn om te doen.'

Wat doe u het liefst als u na een lange, drukke werkdag thuis komt?

'Als ontspanning kijk ik graag filmpjes op YouTube, vooral van gamers die spelletjes aan het spelen zijn. Zelf heb ik maar weinig gametalent, dus denk ik mee met anderen.'



EEN SCHOOLTEAM, MEER DAN ENKEL LEERKRACHTEN...

EEN INTERVIEW MET MENEER Vlieghe, OPVOEDER EN MEVR. GEKIERE, LEERKRACHT EN LEERLINGBEGELEIDSTER



DOOR ELLA-LOUISE, FEMKE EN SIPHO UIT 2AB

Meneer Vlieghe - opvoeder

Wat als u geen opvoeder zou zijn, welke job zou u dan graag gedaan hebben?

'Een droomjob heb ik niet echt. Het zou wel iets zijn waarbij ik onder de mensen zou komen. De sociale sector ligt mij wel. Het zou een job zijn waarbij je via kleinschalige acties mensen een glimlach kunt bezorgen.'

Wat is het ergste dat u al hebt meegemaakt in uw schoolcarrière op SJB?

'10 jaar geleden is er een dodelijk ongeval gebeurd met een leerling. Die dag blijft een gitzwarte dag voor mij.'

Hoelang werkt u al op deze school?

'Ik werk al 17 jaar op deze school als opvoeder.'

Wat doet u graag in uw vrije tijd?

'In mijn vrije tijd ben ik vooral bezig met voetbal. Ik ben jeugdverantwoordelijke bij Sparta Heestert. Ik begeleid daar jonge trainers en scheidsrechters. Anders ga ik graag gaan kijken naar mijn dochters die volleyballen. Ik ga ook heel graag gaan wandelen in de vrije natuur.'

Doet u nog iets naast opvoeder zijn van beroep?

'Ik heb hier op school ook al altijd op het secretariaat gewerkt.'

Mevr. Gekiere - leerkracht Frans en leerlingbegeleidster 1e graad

Wat als u geen leerkracht zou zijn, welke job zou u dan graag gedaan hebben?

'Ik wou al van in de lagere school iets in het onderwijs doen. Als we 'schooltje' speelden, wou ik alleen maar de juf zijn. Mijn mama was onthaalmoeder en daarom dacht ik oorspronkelijk aan kleuterleidster. Maar naarmate ik ouder werd, besepte ik dat ik niet graag knutselde, dus kleuterleidster was zeker geen goed idee. In mijn mooiste droom wou ik een heel goede zangeres worden.'

Wat is het ergste dat u al hebt meegemaakt in uw schoolcarrière?

'Op school vond ik het overlijden van Justine en de hele periode erna de zwaarste uit mijn loopbaan.'

Waarom heeft u voor het vak Frans gekozen?

'Ik had in het middelbaar een zeer goede en toffe leerkracht Frans waar ik eigenlijk naar opkeek. Zij inspireerde mij om Frans te geven.'

Wat doet u graag in uw vrije tijd?

'Reizen, wandelen, shoppen, etentjes met vrienden en familie...'

Doet u nog iets naast leerkracht zijn van beroep?

'Leerkracht zijn is meer dan een fulltime job... Er is geen tijd om er nog iets bij te nemen naast de zorgen van het gezin.'

BIJNA OP PENSIOEN: WE WUIVEN MEVR. SPINCEMAILLE UIT

DOOR MAITHÉ, NINA EN MARIE UIT 3MT



Hoelang geeft u al les?

'Ik ben in 1982 afgestudeerd, maar toen was het heel moeilijk om werk te vinden. Pas in 1984 ben ik in het onderwijs kunnen stappen. Ik heb eerst 7 jaar lesgegeven in Brugge. In 1991 ben ik mijn carrière in SJB begonnen.'

Welke vakken heeft u allemaal gegeven tijdens uw loopbaan?

'Alles wat te maken heeft met economie. Ook informatica heb ik lang gegeven. Hier en daar ook wat andere vakjes, vooral in het begin van mijn loopbaan.'

Wat zal u missen eens u op pensioen bent?

'Het contact met jongeren en mijn collega's.'

Wat bent u van plan te doen tijdens uw pensioen?

'Ik blijf mijn ambt als schepen in Zwevegem verder uitoefenen. Ik werk momenteel nog parttime en ben in de voormiddag op school aanwezig, in de namiddag werk ik voor de gemeente. Naast het schepen blijven, zal ik ook meer tijd kunnen vrijmaken voor mijn kinderen en kleinkinderen.'

Wat is de ergste ervaring die u ooit op school heeft meegemaakt?

'Er is ooit eens een bomalarm afgegaan. Er waren in die periode veel aanslagen dus dat schrikte ons zeker en vast af. Het bomalarm was maar een grap, maar het was zeker niet om te lachen op dat moment.'

Wat is de mooiste herinnering die u aan uw carrière in SJB overhoudt?

'Er zijn heel veel mooie herinneringen. Mijn kinderen zaten hier vroeger ook op school en dan was het leuk omdat ik de hele school kende en dus ook hun vrienden. Ik heb veel acties georganiseerd: op vrijdagmiddag was er het "sociaal bokaal", wat nu het lokaal voor de les beeld is. Daar dronken we wat van de Wereldwinkel en zaten we samen met de leerlingen. Ik heb met collega's ook de leerlingenbegeleiding opgestart.'

Wat is het grootste verschil tussen de huidige manier van lesgeven en toen u begon?

'Vroeger waren er geen computers en nu hebben alle leerlingen laptops. Ik weet nog goed toen ik informatica gaf dat we het geweldig vonden dat we op het internet zaken konden opzoeken.'

Zat u hier vroeger op school?

'Nee, ik zat in Zwevegem op school. In het lager in Knokke.'

Welke uitstap vond u het leukst?

'De ski-reizen waren heel leuk. Dat was samen met de leerlingen hé, dat was super!'

Wie was uw favoriete collega?

'Toen ik hier voor het eerst aankwam waren er natuurlijk andere leerkrachten maar die zijn ondertussen al op pensioen. Ik heb geen favoriete collega, ze zijn allemaal even vriendelijk.'

Bedankt voor dit interview en we wensen u het allerbeste toe!

ONDER HET VERGROOTGLAS: HET VAK AARDRIJKSKUNDE

DOOR REINOUT EN BJARNE UIT 3MT

Wist je dat...

... aardrijkskunde al van in de prehistorie werd beoefend?
... er in de middeleeuwen veel kaarten werden gemaakt voor kruistochten en pelgrims? De kaarten werden getekend op basis van ooggetuigen die reizen ondernamen en hun verhalen deelden. Niet zo goed te controleren als nu!

- ... er in IJsland geen muggen te vinden zijn? IJsland ligt namelijk te ver af van het Europese vasteland, waar we helaas wel stekende muggen terugvinden.
- ... India meer inwoners heeft dan het volledige Europese continent samen? India telt momenteel zo'n 1,38 miljard inwoners. In Europa wonen zo'n 746,6 miljoen mensen.

WELK CONTINENT EN LAND WORDEN EVEN GROOT AFGEBEELD OP EEN WERELDKAART, TERWIJL HET CONTINENT IN WERKELIJKHEID VEEL GROTER IS?



NOOIT EEN SAAI MOMENT IN SJB!

EEN GREEP UIT DE MEEST RECENTE ACTIVITEITEN

Musical 'Daens' - 22 september

Door Ina en Lena uit 2Ae



Op donderdag 22 september trokken we met de voltallige school richting Puurs voor de vaak geprezen musical 'Daens'. Hieronder onze indrukken.

Waarom gingen we naar 'Daens' gaan kijken?

Ter ere van onze patroonheilige Sint-Jan Berchmans organiseert de directie in de loop van het eerste semester een jaarlijks cultuurmoment voor de leerlingen. Dit werd dit jaar de musical 'Daens'. Zo konden we naast het genieten van de musical zelf ook nog iets bijleren over hoe de mensen vroeger moesten werken in de fabriek en moesten leven.

Het verhaal

De musical vertelt het verhaal van priester Adolf Daens, die zich in de jaren 1900 het lot van Aalsterse fabrieksarbeiders aantrok. Met zijn optreden joeg Daens zowel de heersende klasse als de kerk tegen zich in het harnas. Bij de 'gewone man' werd Daens hierdoor zeer populair.

Wat vonden we ervan?

Vooral de scène waarin Daens het volk toesprak en opkomt voor hun rechten is ons bijgebleven. Een rondvraag bij onze medeleerlingen toonde aan dat zij het spektakel konden smaken. Vooral de bewegende tribunes en het mooie verhaal vonden ze grote pluspunten.

Een aantal cijfers op een rij...

- we gingen met zo'n 13 bussen
- de musical duurde 2.15 u.
- 833 leerlingen en 61 leerkrachten konden het spektakel van dichtbij bewonderen

SJBeach - 23 september **Door Emma, Saskia en Leonie uit 3MT**

Op vrijdagavond 23 september van 16 u. tot 19u. ging SJBeach door, een fuif in de middenschool georganiseerd door de feestraad. Als voorloper op de 'grote' fuif SJBeats kijken de leerlingen uit de eerste graad hier jaarlijks enorm naar uit!



Alle leerlingen van het eerste en tweede middelbaar waren dus welkom. We hebben een aantal leerlingen en leerkrachten geïnterviewd en hieruit bleek dat het een topavond was! Er was veel te doen, zo kon je onder andere op een springkasteel staan waar het leek alsof je aan het surfen was. Ook de beentjes strekken op de dansvloer mocht niet ontbreken. DJ van dienst was meneer Decock. Voor de ouders was er dit jaar ook iets te doen! Zij werden vanaf 18 u. uitgenodigd om iets te komen drinken. De leerlingen konden doorlopend drankjes en snacks kopen zoals chips, snoepzakjes en croque-monsieurs.

Ondanks het mindere weer gingen de leerlingen volledig uit de bol. We polsten bij de feestraad naar het thema voor volgend jaar, maar dat bleek nog *top secret*. Er komt dus zeker een volgende editie!

Sporthappening middenschool - 28 september **Door Lila en Lara uit 2Ab**



Woensdagnamiddag 28 september ging de 24e editie van de sporthappening door. Na het opeten van het lunchpakket in het college, waren er van 13 u. tot 17 u. leuke sporten te beoefenen zoals touwtrekken, fietsen, netbal, petanque, pingpong, darts en badminton. In groepjes van 5-6 personen werd gestreden om de eerste plaats. Als groep kon je ervoor kiezen om je herkenbaar te maken door het dragen van een attribuut. Je kon tussenin iets kopen om te drinken of te eten aan een lage prijs. De beste ploegen (1e, 2e plaats) mochten aanschuiven voor een pannenkoek, de groep die de 3e plaats veroverde kreeg een drankje. De winnaars kregen bovendien ook een leuk T-shirt als aandenken aan een fijne en sportieve namiddag.

SJBeats - 29 oktober

Traditiegetrouw organiseerde de feestraad uit het college een editie van de fuif SJBeats. Dit jaar konden de leerlingen van het college (en daarbuiten) zich volledig uitleven op discobeats, het thema van dit jaar. De sfeer zat zeker goed, zowel op de dansvloer als bij de leerkrachten en leerlingen achter de bar. Er was een massale opkomst en dat de leerlingen het fijn vonden, valt duidelijk op te maken uit onderstaande sfeerbeelden.



Filmnacht - 10 november

Ook dit jaar organiseerde de leerlingenraad van het college de filmnacht. Voor de laatste keer in de oude gebouwen hadden de leerlingen de keuze om voor een spotprijs naar 2 of 5 films kijken. Zo passeerden o.a. 'No Time To Die', 'House of Gucci' en 'Johnny English' de revue. Het was opnieuw een geslaagde editie waarbij de leerlingen 's ochtends moe maar voldaan naar huis vertrokken.



save the date

zaterdag 26 november en zondag 27 november	feest 150 jaar SJB op zaterdag cultuurweekend op zaterdag en zondag
zaterdag 17 december	kerstmarkt en uitstui-party oude gebouwen
maandag 6 februari	eerste lessen in de nieuwbouw!
zaterdag 11 maart 2023	onthaaldag
zaterdag 6 mei 2023	schoolfeest



Sint-Paulus school

Campus Sint-Jan Berchmans • Avelgem